



Zondag 17-01-2021

Thema: "Blijf in mijn liefde"

nav. Johannes 15 : 1-17

Bezig zijn in Zijn wijngaard met Liefde,

*rose -witte rozen=geluk
en plezier*

geven weer hoeveel liefde we nodig hebben...

om in Zijn de wijngaard bezig te zijn, [onze eigen omgeving]
om er zorg voor te dragen welke rank dat ook nodig heeft.

Gaandeweg word je er met vallen en opstaan een ander mens van. Net wat genadiger, geduldiger, trouwer, eerlijker, rechtvaardiger, behulpzamer en liefdevoller! Mensen om ons heen plukken er de zoete vruchten van....

Dit alles kan met een hart de vol liefde en licht.

*Berkentakken = nieuw
begin- wijsheid*

Jezus zei : *Blijf in Mij, dan blijf ik in jou . Gipskruid = Eeuwigdurende Liefde*